

## Hoe kom je erbij geboortefotografie te worden?

"Ik vond het te gek voor woorden dat we fotografen inhuren voor bruiloften en verjaardagen, maar het mooiste moment dat er bestaat niet vastleggen. Met die gedachte ben ik vorig jaar geboortefotograaf geworden. Ik studeerde verloskunde en zag tijdens een college een powerpointpresentatie vol mooie foto's van bevallingen. Ik ben gek op fotograferen en vroeg me meteen af of er zoiets bestond als geboortefotografie. In Amerika bleek het hartstikke populair te zijn en meteen wist ik: dat ga ik in Nederland doen. Echt concreet werd mijn plan toen mijn moeder vorig jaar ongeneeslijk ziek werd. Ik wilde meer tijd met haar doorbrengen en stopte daarom tijdelijk met mijn studie. Omdat ik toch iets om handen wilde hebben, werkte ik thuis mijn idee uit. Ik maakte een website, deelde flyers uit en oefende met een vriendin: ze deed alsof ze beviel in een slecht verlichte kamer, van een teddybeer, haha!"

## Voel je je nooit te veel tijdens zo'n intiem moment?

"De kunst is te doen alsof ik er niet ben en te zorgen dat mijn camera geen gekke geluiden maakt. Ik kom binnen, fluister 'hallo' en houd vervolgens mijn mond. Dat is soms moeilijk, omdat ik de vrouw zou willen aanmoedigen en de man zou willen geruststellen. Maar dat doe ik niet. Het is hun moment, dat ik toevallig vastleg. In mijn foto's probeer ik vooral de emotie rondom de bevalling te grijpen. Geen foto van een persende vrouw, maar emotiebeelden van de kracht die je bij haar ziet tijdens de bevalling. En de explosie van liefde als het kindje er is!"

## Twee passies in één baan, heb je nog dromen over?

"Ja hoor. Het liefst zou ik ook mijn derde passie aan mijn baan toevoegen: reizen. Mijn grote droom is de hele wereld over te reizen om de geboortes van baby's uit verschillende landen en culturen vast te leggen. Dat lijkt me echt het einde." ✍

Ook iemand aanmelden voor Met flair?  
Mail: [redactie@flaironline.nl](mailto:redactie@flaironline.nl), o.v.v. Met flair.



**MOOISTE LAND OM TE FOTOGRAFEREN** "Marokko, omdat het zo'n veelzijdig en kleurig land is."  
**FAVORIETE FOTOGRAAF** "De Amerikaanse fotografe Lynsey Stone. Zij is ook geboortefotografe en mijn grote voorbeeld."  
**GROOTSTE WENS** "Ik zou héél graag een keer een onderwaterbevalling willen fotograferen."

